



משם ומכאן מארכיון הגולן

ניוזלטר חודשי מאוצרות הארכיון

גיליון מס' 11

כ"ו בחשוון תש"פ | 24.11.2019

עורך: אלישע בן-אבגי

הכניסה לכנרת ברכב -
המועבד דרך נאל גשור אסור
ברגל בלבד

הכניסה לנח"ל גשור, 1972
צילום: ישראל סיני

046963290



עשו לנו לייק בפייסבוק



פניות הציבור:
archive@gri.org.il



ממדפי הארכיון...



קוראים יקרים,

הסתיו בעיצומו והחורף המאחר לבוא, וודאי יגיע בקרוב. הגוונים בגולן שוב משתנים, הצהוב הופך לירקרק, עלי השלכת צובעים את גינות הבתים בצבעי אדום, צהוב ואפור ובקיצור- הגולן יפה בכל צבע. החודש נספר לכם על קיבוץ גשור שמציין בנובמבר את יום עלייתו לקרקע, על מתנדבי הארכיון שעושים חיל ונסיים בתמונות שלכת מישובי הגולן.

קריאה מהנה,

צוות ארכיון הגולן



שלכת במטע הדובדבן. צילום: נטע מנדל, מרום גולן



מזל טוב...



מזל טוב לקיבוץ גשור שעלה לנקודת הקבע ב-22.11.1976.

הקיבוץ החל דרכו ב-8.4.1968 כהיאחזות נח"ל גשור שהתיישבה תחילה סמוך לתל-פארס, משם נרדה לצידו השני של ציר הנפט ולאחר מלחמת יום כיפור- התפרקה ההיאחזות.

בסוף 1974 אישרה תנועת הקיבוץ הארצי את הקמתו מחדש של הקיבוץ ובאפריל 1975 הגיעו אליו ראשוני החברים והתיישבו בצומת פיק.

בנובמבר 1976 עברו חברי הקיבוץ לנקודת הקבע וכיום מונה הקיבוץ כ-100 משפחות וממשיך בתנופת קליטה ובניה. מזל טוב קיבוץ גשור!!!



המכתב מהקיבוץ הארצי
המבקש להאיץ את הקמת
קיבוץ גשור מחדש

ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י
הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

יום 29.8.74

הועד הפועל

מרחביה, דואר מרחביה • טלפון טפולה 22944
תל"אביב, ליאונרדו דה וינצ'י 13, ח.ד. 1577, טלפון 151-255133

מס'

אל
מועצה אזורית
"עמק הירדן"

שלום רב,

לאחר שנקבע המימוש החדש של קבוץ גשור אנו ניגשים לאלתר
לבנות את הישוב החדש.

אנו מבקשים שתביטו לגשור את הסיוע הדרוש באמצעות כל מחלקות המועצה ומשקי עמק-הירדן.

בברכה
מזכירות הקבוץ-הארצי
שמעון אבידן

נחמק! איתו, אבי.

האנקדוטה מאחורי מיקומה של גשור

מספרים הזקנים בשבט...:

ביוני 1974, עת התקבלה ההחלטה במועצת הקיבוץ הארצי להקים מחדש את קיבוץ גשור, נשלח המלווה הראשון, איתן עברי ז"ל, מקיבוץ שער הגולן. מספרים שעברי החל לחפש היכן למקם את הקיבוץ כשלכולם ברור היה שהוא יוקם באזור המצוקים שמעל הכנרת מתוך מחשבה שאם חלילה יוחזר הגולן לסורים, קו המצוקים יישאר בידינו. באחד הימים התהלך עברי בוואדיות בחיפוש אחר מיקום לקיבוץ, היה יום חם והוא החל להתעייף... כשהגיע למעלה המצוק הוא קיבל פתאום משב רוח מרענן שהעיר אותו ובו במקום החליט - כאן יקום הקיבוץ. ובקיבוץ גשור מספרים הוותיקים שכך הם זכו ל"שארקיות" הידועות...



איתן עברי ז"ל



פנייתו של איתן עברי ז"ל
למשקים הסמוכים לטובת
סיוע בהקמת גשור

17 בפברואר 1975

לכבוד
הנהלת משקי עמק הירדן
מפעלי עמק הירדן

הנדון: קיבוץ גשור

ח. נ.

קיבוץ גשור שהוקם ע"י הקיבוץ הארצי ברמת הגולן,
באזור המשקים המשתייכים והזוכים לטיפולכם, מהחיל את
דרכו המשקית.

אי לכך נבקשכם לקבלנו לאגודתכם, ולראות בנו משק
שווה זכויות וחובות, ולהתחלף לנו את כל העזרה הדרושה.
מחכים לתשובתכם החיובית, לשם סידור ההסדרים המעשיים.

בברכה,

איתן עברי

לוטתה: טופס רשום אגודה.



להתנדב זאת זכות

מערך המתנדבים בארכיון הגולן הולך וגדל ובימים אלה אנו בעיצומו של תהליך קליטת סטודנטים שיתנדבו בארכיון תמורת מלגה של מפעל הפיס. חשוב לנו לפרגן למתנדבים ולספר לכם על עשייתם.

הפעם, נספר לכם על מתנדבת הארכיון, בתיה כפיר ממושב קשת, שהצטרפה לשורותינו לפני מספר חודשים וכבר נכנסה לעניינים במקצועיות רבה.

בתיה, שעלתה לארץ ב-1968 מארה"ב בגיל 18, הגיעה עם משפחתה לגולן ב-1975, בחודש תשרי תשל"ו, והם התיישבו בחושנייה, מקומה הזמני של קשת. לבתיה ולבעלה ישראל 12 ילדים ומעל 50 נכדים ונינים!!!

בתיה השתלבה מהר בעבודת הארכיון, למדה לסרוק, למיין חומרים ולסדרם בתיקיות ייעודיות. מאחר ונושא הטבע בגולן קרוב לליבה, היא עוסקת בימים אלה בסריקת החומרים העוסקים בנשרים בגולן במטרה להנגישם בעתיד לכל חוקר ומתעניין.

ולנו בתיה מספרת: "כיף ומעניין לי בארכיון, אני נהנית לעסוק בחומרים הקשורים לגולן ובמיוחד לטבע בגולן ובכלל נחמד ונעים כאן".
ישר כוח גדול לבתיה ולכל המתנדבים וכן ירבו כמותכם.



בתיה כפיר בזמן סידור חומר
ארכיוני בנושא נשרים בגולן

תושבים מצלמים סתיו ושלכת בגולן



סתיו במושב קשת. צילום: בתיה כפיר



סתיו בחרמון. צילום: דן מלקינוסון



שלכת במרום גולן
צילום: נטע מנדל



שלכת במושב שעל
צילום: אלון בן אבגי



עצי מפל עיט משילים
עליהם, סתיו 1975. צילום:
אמנון אסף ז"ל